



Η Φιλία

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συμμαθητές και συμμαθήτριες,

Ευχαριστώ που με καλέσατε εδώ σήμερα για να σας μιλήσω για τη φιλία, για τη σχέση μου με τους φίλους μου και τι κάνω στον ελεύθερό μου χρόνο.

Ονομάζομαι Μαρία Γεωργακάκη και είμαι μαθήτρια της Τρίτης Λυκείου.

Η φιλία για μένα είναι πολύ σημαντική και είναι μια ανθρώπινη ανάγκη. Χωρίς τους φίλους μας η ζωή μας θα ήταν πληκτική, ανιαρή και προβληματική. Η ζωή μας γίνεται πιο ωραία με τους φίλους μας. Εγώ διαλέγω τις φίλες μου πολύ προσεκτικά. Θέλω οι φίλες μου να είναι σωστοί άνθρωποι με καλοσύνη και φιλότιμο. Θέλω να τις έχω εμπιστοσύνη και να είναι εκεί όταν τις χρειάζομαι. Ο πατέρας μου, ο οποίος τελείωσε το γυμνάσιο στην Ελλάδα, μου έλεγε πάντα το αρχαίο ρητό: «Πιστεύω τω φίλω. Ο φίλος τον φίλον εν πόνοις και κινδύνους ου λείπει». Αυτό σημαίνει: Εμπιστεύομαι το φίλο. Ο φίλος δεν εγκαταλείπει τον φίλο στις δυσκολίες και στους κινδύνους.

Δεν με ενδιαφέρει η εθνικότητα ή η θρησκεία του ανθρώπου, αρκεί που είναι φίλος μου. Αυτό το οποίο μετράει είναι το μήνυμα του αρχαίου ελληνικού ρητού ότι πάνω απ' όλα είναι η ανθρωπιά.

Όταν έχω ελεύθερο χρόνο και θέλω να ξεκουραστώ από τα μαθήματά μου πηγαίνω με τους φίλους μου στο σινεμά, ή για καφέ. Πότε-πότε μας αρέσει να πηγαίνουμε και σε κανένα ελληνικό ζαχαροπλαστείο. Φέτος πολλά παιδιά



γίνονται 18 χρονών και έχουμε πολλά πάρτι. Επομένως δεν μένει και πολύς ελεύθερος χρόνος για άλλα πράγματα.

Μια καλή φίλια μπορεί να διώξει τη μοναξιά και να φέρει χαρά. Αντίθετα, η μοναξιά φέρνει κατάθλιψη και μονοτονία στη ζωή. Η γιαγιά μου συνήθιζε να λέει: «Όλα γίνονται με κόσμο, με φίλους και συγγενείς. Και η χαρά και η λύπη. Η χαρά με τον κόσμο διπλασιάζεται και η λύπη μοιράζεται.» Σοφές κουβέντες. Αξίζει να τις θυμόμαστε.

Αυτά λοιπόν είχα να σας πω για τη φίλια.

Εύχομαι η ομιλία μου να ήταν ενημερωτική και όλοι να καταλάβατε τη σημασία της φιλίας στη ζωή μας.

Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.