



## Η καταγωγή μου και το ελληνικό σχολείο

Ονομάζομαι Μαρία Τσολάκη. Η καταγωγή μου είναι από την Κρήτη και τα Κύθηρα. Η οικογένεια του προπάππου μου -από του πατέρα μου την πλευρά- γεννήθηκαν στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Χανιά. Ο παππούς –ο πατέρας του πατέρα μου- ήρθε στην Αυστραλία όταν ήταν μικρός κι εδώ γεννήθηκε αργότερα ο πατέρας μου. Ο παππούς και η γιαγιά μου -από την πλευρά της μητέρας μου- γεννήθηκαν στα Κύθηρα, ενώ η μητέρα μου γεννήθηκε στην Αδελαΐδα. Όλοι οι υπόλοιποι γεννηθήκαμε στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη. Είμαστε δηλαδή τρεις-τέσσερις γενιές στην Αυστραλία.

Τόσο εγώ όσο και τα αδέρφια μου νιώθουμε περήφανοι για την Ελληνική μας καταγωγή. Σ' αυτό βοήθησε πάρα πολύ η οικογένειά μας και πιο πολύ ο παππούς μας ο οποίος πάντα μας μιλούσε για την Ελλάδα, την ιστορία της και τον πολιτισμό της. Όλο μας έλεγε ότι η Ελλάδα «φώτιζε και φωτίζει ολόκληρο τον πλανήτη». Ήταν κι αυτός ένας λόγος για τον οποίο άρχισα να πηγαίνω στο Ελληνικό σχολείο. Εκεί αγάπησα την Ελλάδα παρόλο που δεν την είχα επισκεφθεί ποτέ. Στην αρχή, για να λέμε την αλήθεια, δεν μου άρεσε να πηγαίνω στο Ελληνικό σχολείο. Όλα τα έβρισκα δύσκολα γιατί ο δάσκαλος ήταν πολύ αυστηρός. Μετά όμως, όταν άρχισα να μαθαίνω τη γλώσσα, μου άρεσε και έβρισκα το μάθημα ενδιαφέρον. Γνώρισα την Ελλάδα μέσα από τη μυθολογία. Ιδιαίτερα μου άρεσαν οι άθλοι του Ηρακλή καθώς επίσης και οι περιπέτειες του Θησέα.

Στο Ελληνικό σχολείο έμαθα να γράφω και να διαβάζω Ελληνικά. Έμαθα περισσότερα πράγματα για τα ήθη και έθιμα, την Ελληνική παράδοση και τα τραγούδια. Πολλά παιδιά, όπως και εγώ στην αρχή, βρήκαμε δυσκολίες αλλά σιγά-



σιγά τις ξεπεράσαμε. Τα πρώτα χρόνια πήγαινα στο σχολείο κάθε Δευτέρα απόγευμα αλλά λόγω των άλλων μου υποχρεώσεων στο καθημερινό μου σχολείο αναγκάστηκα να αλλάξω ημέρα. Σήμερα παρακολουθώ μαθήματα κάθε Σάββατο πρωί. Αρχίζουμε τα μαθήματα στις 9.00 πμ. και τελειώνουμε στη 1.00 μμ.

Πολλές φορές σκέφτομαι πόσο ωραία θα ήταν να μην είχα μαθήματα πέρα από το Αυστραλέζικό μου σχολείο. Θα μπορούσα τότε να βγαίνω με τους φίλους μου ή να παίζουμε παιχνίδια στον υπολογιστή μου. Αλλά ξέρω ότι είναι πολύ σημαντικό για μένα να μάθω καλά την Ελληνική γλώσσα γιατί σίγουρα θα έχω καλύτερο μέλλον ξέροντας μια δεύτερη γλώσσα.

Έτσι, το Ελληνικό σχολείο δεν το βλέπω σαν αγγαρεία. Χαίρομαι που συναντώ εκεί τα άλλα Ελληνόπουλα που μας ενώνουν τόσα πολλά και κάνουμε θαυμάσια παρέα. Εκεί ανταλλάζουμε ιδέες και διαβάζουμε κείμενα τα οποία συζητάμε με την καθηγήτριά μας στην τάξη. Επίσης, μαθαίνουμε Ελληνικούς χορούς, ποιήματα και παροιμίες. Πολλές φορές η καθηγήτρια μας φέρνει Ελληνικές εφημερίδες στο μάθημα και μελετάμε διάφορα άρθρα. Αυτό το βρίσκω δύσκολο γιατί το λεξιλόγιό μου είναι περιορισμένο. Αλλά παίρνω σημειώσεις και χρησιμοποιώ το λεξικό μου πολύ κι έτσι, συνεχώς μαθαίνω καινούριες λέξεις.

Επέλεξα να κάνω το μάθημα των Ελληνικών στην Τρίτη Λυκείου γιατί πιστεύω ότι είναι καλό να ξέρεις τις ρίζες σου και για να ικανοποιήσω τον παππού μου, ο οποίος έχει μεγάλη επιθυμία για μένα να μάθω σωστά Ελληνικά. Ελπίζω μια μέρα, όταν θα πάω στην Ελλάδα να μπορώ να καταλαβαίνω και να μιλάω τη γλώσσα. Αυτό νομίζω θα είναι ένα μεγάλο 'ευχαριστώ' προς τους γονείς μου.