



Ο εαυτός μου και οι φιλοδοξίες μου- Αλεξάνδρα

Ονομάζομαι Αλεξάνδρα. Είμαι δεκαέξι χρονών, ψηλή και αδύνατη. Πολλές φορές ντρέπομαι που είμαι τόσο ψηλή. Ωστόσο όμως οι σωστές συμβουλές των γονιών μου με βοηθούν να αντιμετωπίσω αυτό το θέμα θετικά και σιγά-σιγά επανακτώ την χαμένη αυτοπεποίθησή μου. Πηγαίνω στο Αγγλικό και στο Ελληνικό σχολείο. Είμαι στην Πρώτη Λυκείου φέτος και έχω πολλά μαθήματα. Τα μαθήματα τα οποία κάνω είναι: Αγγλικά, Μαθηματικά, Ιστορία, Μουσική, Γυμναστική, Φυσική και Ελληνικά.

Για μένα το πιο δύσκολο μάθημα είναι τα Αγγλικά γιατί πρέπει να κάνω ανάλυση λογοτεχνικών βιβλίων και να γράφω εκθέσεις. Η καθηγήτριά μου συνέχεια μου κάνει παρατηρήσεις ότι αυτά τα οποία γράφω δεν είναι αρκετά καλά και ότι έχω τη δυνατότητα να παρουσιάζω καλύτερα τις ιδέες μου στις εκθέσεις. Επίσης μερικές φορές χρειάζομαι να αποστηθίζω αποσπάσματα από τα βιβλία για να τα χρησιμοποιώ στις εκθέσεις τις οποίες γράφω, κι αυτό το βρίσκω δύσκολο.

Το πιο αγαπημένο μου μάθημα είναι η Γυμναστική γιατί μαθαίνω για την υγιεινή διατροφή και για έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Πιστεύω ότι αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες «**Νους υγιής εν σώματι υγιεί**» είναι πολύ σοφό. Το ρητό αυτό σημαίνει ότι για να είναι ο νους (το μυαλό) υγιής, πρέπει και το σώμα να είναι υγιές. Γι' αυτό κι εγώ ασκώ το σώμα μου συχνά. Όταν γυμνάζομαι καθημερινά διαπιστώνω ότι συγκεντρώνομαι καλύτερα στα μαθήματά μου.



Οι γονείς μου με στέλνουν στο ελληνικό σχολείο από πολύ μικρή ηλικία. Όταν ήμουν μικρή δεν έβλεπα την αξία μιας άλλης γλώσσας. Τώρα όμως που μεγάλωσα και ωρίμασα, βλέπω τα πράγματα διαφορετικά. Μαθαίνω τα ελληνικά γιατί πρώτον θέλω να διατηρήσω την ελληνική μου **ταυτότητα** και δεύτερον για να έχω καλύτερη επαφή με τις ρίζες μου. Επιθυμία μου είναι όταν πηγαίνω στην Ελλάδα να μπορώ να επικοινωνώ με ευχέρεια με τους συγγενείς μου στην ελληνική γλώσσα. Πέρυσι που ήμουν στην Ελλάδα, ναι μεν μιλούσα με τα ξαδέρφια μου και τους φίλους μου στα ελληνικά, όμως διαπίστωσα ότι είχα αρκετές αδυναμίες. Αν εμπλουτίσω περισσότερο το λεξιλόγιό μου και βελτιώσω και τη σύνταξη πιστεύω ότι θα έχω μεγαλύτερη άνεση με τη γλώσσα.

Όταν τελειώσω το σχολείο θέλω να συνεχίσω τις σπουδές μου στο πανεπιστήμιο. Επιθυμία μου είναι να γίνω καρδιολόγος. Για να το πετύχω αυτό χρειάζομαι υψηλή βαθμολογία, πολύ διάβασμα και πολλά χρόνια σπουδών. Πάνω απ' όλα όμως χρειάζομαι να το πιστέψω πραγματικά κι αυτό θα μου δώσει τη δύναμη να το πετύχω. Όπως λέμε και στα αγγλικά: «You can, if you believe you can”.

Μετά το πέρας των σπουδών μου σκέφτομαι να κάνω ένα ταξίδι στο εξωτερικό για να δω διάφορες χώρες ιδιαίτερα της Ευρώπης. Έχω ήδη αρχίσει να αποταμιεύω χρήματα γι' αυτό το σκοπό. Λίγα χρήματα φυσικά, αλλά η αρχή έχει γίνει. Με ενδιαφέρει να μάθω για άλλες χώρες και πολιτισμούς. Θέλω να τα δω όλα αυτά από κοντά. Εύχομαι να τα καταφέρω ώστε να κάνω υπερήφανους τους γονείς μου οι οποίοι φροντίζουν τόσο πολύ για το μέλλον μου.