



## **Ο εαυτός μου, οι φιλοδοξίες μου, η οικογένειά μου και τα ενδιαφέροντά μου- Ελισάβετ**

Ονομάζομαι Ελισάβετ και είμαι 17 χρονών. Είμαι παιδί τρίτης γενιάς και η μητέρα μου είναι Αυστραλέζα. Ο πατέρας μου είναι από τη Θεσσαλονίκη και ονομάζεται Ευάγγελος. Η μητέρα μου ονομάζεται Σαμάνθα και η καταγωγή της είναι από τη Μελβούρνη. Είμαι μαθήτρια τρίτης λυκείου στο αγγλικό και στο ελληνικό σχολείο.

Τα μαθήματα που κάνω είναι: μαθηματικά, γαλλικά, ελληνικά, ψυχολογία, αγγλικά και ιστορία. Το πιο εύκολο μάθημα είναι τα μαθηματικά γιατί καταλαβαίνω τους αριθμούς πολύ καλά και δεν με δυσκολεύει καθόλου. Το πιο δύσκολο μάθημα είναι τα αγγλικά γιατί δεν μπορώ να γράφω αναλύσεις για τα βιβλία που διαβάζω. Όταν τελειώσω το σχολείο θα ήθελα πολύ να σπουδάσω δικηγόρος να εξασκήσω το επάγγελμα του πατέρα μου.

Η οικογένειά μου αποτελείται από 3 άτομα. Τη μητέρα μου η οποία δεν εργάζεται αλλά μας φροντίζει όλους, τον πατέρα μου ο οποίος εργάζεται και έχει το δικό του δικηγορικό γραφείο, και φυσικά εγώ. Ζούμε κοντά στο σπίτι του παππού Βασίλη, και η γιαγιά Ελισάβετ πάντα μας λέει ωραίες ιστορίες για τον πατέρα μου που ήταν μικρός και άτακτος. Η γιαγιά μαγειρεύει νόστιμα φαγητά και καθαρίζει πολύ το σπίτι της. Ο παππούς καλλιεργεί στον κήπο του πολλά λαχανικά. Ο παππούς μου Βασίλης κατάγεται από την Καλαμάτα. Η γιαγιά Ελισάβετ είναι από την Αθήνα.

Δεν έχω πάει στην Ελλάδα ακόμη, αλλά μια μέρα θα πάω για να δω όλα αυτά που



όλοι μου λένε, με τα δικά μου μάτια. Θα θέλω να δω τις παραλίες και τα όμορφα νησιά. Επίσης θέλω να βγάλω μια φωτογραφία στην Ακρόπολη και να στέκομαι δίπλα στον Παρθενώνα.

Στον ελεύθερό μου χρόνο πηγαίνω στις φίλες μου, έρχονται αυτές στο σπίτι μου, πηγαίνουμε στο σινεμά και στο ζαχαροπλαστείο. Φυσικά φέτος δεν έχω πολύ ελεύθερο χρόνο, γιατί έχω πολύ διάβασμα και δουλεύω στο φαρμακείο της γειτονιάς μου για λίγες ώρες.

### **Ερωτήσεις:**

1. **Γιατί θέλεις να γίνεις δικηγόρος;** Πιστεύω ότι θα μπορέσω να δικαιώσω τον κόσμο που έχει αδικηθεί.
2. **Τι ιστορία κάνετε φέτος;** Φέτος κάνουμε για την ιστορία της Αυστραλίας και έχω μάθει πολλά πράγματα που δεν γνώριζα, όπως τη δημιουργία της Αυστραλίας ως ενιαίο ομοσπονδιακό κράτος.
3. **Μιλάτε Ελληνικά στο σπίτι ή μιλάτε αγγλικά;** Με τη μητέρα μου μιλάω αγγλικά και με τον πατέρα μου και τον παππού Βασίλη και τη γιαγιά Ελισάβετ μιλάω Ελληνικά. Προσπαθώ να μάθω και στη μητέρα μου την Ελληνική γλώσσα.
4. **Ποια είναι η σχέση σου με τους γονείς σου;** Η σχέση μου με τους γονείς μου είναι πολύ καλή και πάντα με συμβουλεύουν να κάνω το σωστό για να αποφύγω λάθη που θα τα σκέφτομαι μια ζωή.