



Πάμε στο τένις

Γιάννα: Γεια σου Νικολέττα, πάμε να δούμε τένις το Σάββατο βράδυ;

Νικολέττα: Γεια σου Γιάννα. Εξαρτάται, ποιοι παίζουν; Γνωρίζεις ότι το τένις λέγεται στα ελληνικά αντισφαίριση;

Γιάννα: Αντισφαίριση; Μμμ!! Κάθε μέρα μαθαίνουμε και κάτι καινούριο. Το Σάββατο βράδυ που θα πάμε, παίζει ο Παγδατής και ο Κύργιος.

Νικολέττα: Σίγουρα θα πάμε. Πρέπει να τους υποστηρίξουμε.

Γιάννα: Νικολέττα το γνωρίζεις ότι ο Κύπριος τενίστας, λοιπόν, ανέβηκε στο νούμερο 33 κερδίζοντας τρεις θέσεις, ενώ στην κορυφή παραμένει ο Ρότζερ Φέντερερ;

Νικολέττα: Αλήθεια; Μμμ, αυτό είναι πολύ καλό για την Κύπρο. Βλέπω ότι παρακολουθείς το τένις. Τι γνωρίζεις για τον Κύργιο;

Γιάννα: Ο Νικ Κύργιος νίκησε τον Μάρκο Παγδατή στον 1ο γύρο του Open της Μαδρίτης. Ο εικοσιδυάχρονος Ελληνοαυστραλός πέτυχε 14 άσους και κέρδισε τον Κύπριο πρωταθλητή με 7-6 και 6-4, σε 1 ώρα και 17 λεπτά παιχνιδιού.

Ο Κύργιος αγωνίστηκε στο Davis Cup μετά από τα αμερικανικά Masters του Μαρτίου, με αποτέλεσμα να αποσύρει τη συμμετοχή του από το Μόντε Κάρλο για να ξεκουραστεί.

Λίγες μέρες μετά από αυτό έχασε τον παππού του και ταξίδεψε στην Αυστραλία για να είναι κοντά στην οικογένειά του, με αποτέλεσμα να χάσει και το Open του Εστορίλ.

Νικολέττα: Εντάξει, είπαμε να μου πεις κάτι, αλλά όχι να μου πεις και όλη την ιστορία της ζωής του!

Γιάννα: Προσπαθώ να σε πείσω να έρθεις στο τένις. Λοιπόν, αποφάσισες;



Νικολέττα: Ναι, θα πάμε. Αυτό το είπαμε. Τι ώρα θα συναντηθούμε;

Γιάννα: Θα σε περιμένω κατά τις 4:00 η ώρα το απόγευμα, να πάμε νωρίς για να μπούμε χωρίς να περιμένουμε στη γραμμή ώρες. Τι λες;

Νικολέττα: Εντάξει, θα περάσω από το σπίτι σου στις 4:00 και θα πάμε με το τρένο που φεύγει για το κέντρο στις 4:15. Γεια σου για τώρα και θα σε δω το Σάββατο.

Γιάννα: Εντάξει, γεια σου και ραντεβού λοιπόν το Σάββατο, στις 4:00 το απόγευμα.